

Ontdekzondag 2018

Zorg voor wat kwetsbaar is

Een handicap maakt iemand kwetsbaar. Of je nu doof bent, ongeduldig of suikerziekte hebt. Hoe makkelijk is het om daar misbruik van te maken? Maar God is daarover bloedserius: wie solt met ouderen of mensen met een beperking, krijgt met mij te maken.

Spreek geen vloek uit over een dove en plaats geen obstakel voor de voeten van een blinde.

Toon ontzag voor je God. **Ik ben de HEER.**

Leviticus 19:14

Respect voor God

God vertelt hoe we moeten omgaan met mensen met een beperking: maak geen misbruik van de handicap. Hij zegt erbij: 'Toon ontzag voor je God. Ik ben de Heer.' Alsof Hij zegt: als je aan hen komt, kom je aan mij. God neemt het op voor de kwetsbaren. Je moet niet denken dat je van alles met hen kunt uithalen. Want wie dat doet, toont geen respect voor God zelf.

Heilig en veilig

Verderop in Leviticus (hoofdstuk 21, vers 16-23) lijkt het net of God afstand neemt van mensen met een beperking. Nakomelingen van Aäron met een gebrek mogen niet meedraaien in de priesterdienst. Dat lijkt juist onbarmhartig in plaats van liefdevol. Maar God wil met deze regel als het ware een foto van Jezus laten zien. Omdat Jezus het volmaakte lam van God was, kon Hij de zonden van de wereld wegdragen. Alleen een 'volmaakte' (hoge)priester kan dat beeld overbrengen. God kiest hier dus voor een heel heilig beeld.

Tegelijk was het in de tempel toch heel veilig voor mensen met een beperking. Waar andere volken mensen met een beperking vaak doodden,

werden in Gods tempel mensen met een beperking verzorgd. Gehandicapte nakomelingen van Aäron mochten gewoon eten van het voedsel van God. Zelfs van de heilige en allerheiligste offergaven.

God is heilig. Zijn heiligheid is zijn zuivere liefde. En die heilige, liefdevolle houding wil Hij terugzien bij ons. Een heilige kerk is ook veilig: je mag, met al je beperkingen, veilig wonen in het huis van God.

Laten we een veilige plek zijn voor doven, blinden, ouderen en iedereen met zijn eigen beperkingen, waar er niet achter je rug om met je gedold wordt, maar waar je liefdevol verzorgd wordt.

Dit artikel is een voorproefje op de Ontdekzondag op 4 februari 2018. Ds. Henk Drost uit Zwijndrecht schreef de preek.

Ontdekzondag

De Ontdekzondag is een jaarlijkse themazondag, waarbij leden van kerkelijke gemeentes worden uitgedaagd om écht naar elkaar om te zien, of iemand nu een waarneembare beperking heeft of niet. Voor het vieren van de Ontdekzondag biedt Dit Koningskind verschillende materialen aan. Onder andere een preek om voor te lezen of te gebruiken als schets voor een eigen preek. Een liturgie voor de dienst, een collecte-sheet en materiaal voor een kindermoment. Al deze materialen (en meer) zijn vanaf december beschikbaar via onze website www.kijkzieontdek.nl.