



TOF TE MAKEN



Hallo jongens en meisjes,

Welkom in de kerk, fijn dat jullie er zijn!

Vanmorgen is er een werkblad en er is ook KIK. Stel: je krijgt een ijsje en je mag kiezen uit een heel groot ijsje of een klein ijsje, of je mag kiezen uit een kado van 50 euro of een kado van 5 euro. Wat kies jij?



In de preek gaat het over de arme weduwe. De arme weduwe kwam naar de tempel en gooide twee muntjes in de offerkist. Jezus roept zijn leerlingen en zegt: 'Deze arme weduwe heeft meer in de offerkist gedaan dan alle anderen die er geld in hebben gegooid.' Voor God telt ze mee: het kleine is voor God veel. Ze geeft van het weinige dat ze heeft. De rijken geven van wat ze te veel hebben.

Blokpuzzel

Schrijf de letters uit de onderstaande blokjes in de puzzel. Zo ontstaat er een zin.



Koninkrijk van God

Je hoort bij het Koninkrijk van God. In het Koninkrijk van God is alles anders. Eersten worden laatsten en laatsten worden eersten. Iets kleins is juist groot in Gods Koninkrijk. Dat Koninkrijk is erdoor de Here Jezus. Hij werd veracht en verstoten. Mensen wilden niets met hem te maken hebben. Niemand gaf iets voor zijn leven. 'Weg met hem, kruisig Hem', riepen ze en Hij werd gekruisigd. Maar Jezus is heel waardevol. Dankzij Hem hoor jij bij Zijn Koninkrijk.



S T E D T R L D J Z E V E S G Y
X O J O A G Q E L T H S T I O E
I I D B L Y H B R Z S I N J A M
D E H X Q L N P G A T A E O X D
G E O N N O M T E M P E L O I S
O E E S A O E P R L P O A F S P
K E I N S F F D L E V O T F W R
R R A L K P F E F E O L A E E E
A A U G I S F I D E T R I R D Q
G Z E I K J I R K N I N O K U D
N N E T S T A A L Z I L J I W S
E L O U F A Y E E G V X A S E N
W S Z R W N O E K E R K L T N Y
N E T S R E E M I V E K E U O C
J K Q G J N E R E E C J E Q P U
C O P T Q E E I A N V Q V T D E



In de kerk is ieder een talent. Iedereen telt mee in de kerk en iedereen heeft van God iets gekregen wat er toe doet. Je bent een parel in Gods hand. Je bent waardevol. God kijkt naar jouw hart en niet naar je buitenkant. God wil je leren met liefde te kijken naar de ander. Van anderen mag je leren.

Zoek de volgende woorden:

koninkrijk, weinig, veel, liefde, jesus, weduwe, tempel, offerkist, kruis, waardevol, parel, eersten, laatsten, kerk, talent, farizeeen, geven,



De arme weduwe

In deze kleurplaten zitten 10 verschillen. Zie jij wat er anders is?