



Ontdekzondag 2014

**Kijk Zie en Ontdek  
de wereld op zijn kop**

## Samenvatting preek

De kerk is de meest merkwaardige gemeenschap op aarde. Dat komt door haar stichter. Ongelofelijke, buitenaardse krachten combineert Hij met menselijke zwakheid. Dat merkwaardige, die tegenstelling is, als het goed is, ook terug te zien in haar leden. Wat in wereld over het hoofd wordt gezien is bij ons belangrijk.

Het is van belang dat wij Gods hand zien in het bij elkaar zijn als kerk. Omdat God ons aan elkaar geeft is de ander waardevol. Hierover gaat onze tekst in Marcus.

Tekst: Marcus 12: 43 -44

Marcus schetst een contrast dat er niet mag zijn in Israël. De arme weduwe kleurt niet bij al die pracht en praal in de tempel en de schriftgeleerden in dure gewaden. En bovendien mag zij er ook niet zijn omdat volgens de wet van de Here er geen *arme* weduwe mag zijn. Ondanks deze omgeving komt de weduwe naar de tempel en geeft van haar armoede. Voor God doet deze bijdrage er toe.

Kleine bijdragen zijn groot voor God en dus ook voor zijn volk. Zoals de meervoudig gehandicapte Adam de leermeester van de briljante Henri Nouwen is geweest. In het Koninkrijk van God staat alles op zijn kop.

Als wij als kerk iets van die omkering van wereldse waarden zouden weten te bewerkstelligen, zouden we veel winnen. Waar is onze antenne op gericht? En waarden wij de ander echt? En hoe geven we ruimte? De verrijking door een de ander moet je leren ontdekken. Dat vraagt open ogen. Jezus leerde ons met de ogen van God te kijken. Jezus vraagt van zijn kerk Hem na te volgen. Goddelijke ogen zien scherp en zijn vol liefde. Zo leren kijken, dan zien we wat echt van waarde is: twee muntjes.