

8.1.4 Aangepast formulier voor de openbare geloofsbelijdenis

(Alle namen worden voluit voorgelezen)

Geliefde broeders en zusters in onze Here Jezus Christus.

Jullie zijn kinderen van God. Dat heeft Hij jullie beloofd bij je doop. Hij heeft toen ook beloofd, dat Hij goed voor jullie zorgen zal. En jullie weten, dat de Here Jezus ook voor jullie zonden gestorven is. Jullie staan hier nu voor deze God en voor Zijn gemeente om belijdenis af te leggen van jullie geloof. Daarna mogen jullie aan het avondmaal.

Ik stel jullie nu vijf vragen. Als ik daarmee klaar ben, mogen jullie een eerlijk antwoord geven.

1. Geloven jullie dat de Bijbel het Woord van God is?
2. Geloven jullie in de God van je doop: de Vader, de Zoon en de heilige Geest?
3. Geloven jullie dat God je zonden vergeeft, omdat de Here Jezus ook voor jullie zonden geleden heeft en gestorven is? En willen jullie daarom graag avondmaal vieren?
4. Geloven jullie dat God ook jullie liefheeft en beloven jullie dat je Hem zult liefhebben en dat je zult doen wat Hij wil?
5. Beloven jullie te luisteren naar de kerkenraad als die jullie wil helpen om aan Gods Woord gehoorzaam te zijn?

(...), wat is hierop jouw antwoord? - Ja

(...), wat is hierop jouw antwoord? - Ja

Onze goede God heeft uit genade ook jullie geroepen tot zijn eeuwige heerlijkheid. Hij zal altijd voor jullie zorgen. Hij zal jullie sterk maken en vasthouden in het geloof.

Hij heeft alle macht, voor altijd en eeuwig!

Amen.

In de formulering zijn we ervan uitgegaan, dat meerdere broeders en zusters tegelijkertijd belijdenis doen.

Deputaten geven het advies bij de openbare geloofsbelijdenis niet beide formulieren te gebruiken, maar een keus te maken tussen het "gewone" formulier en het aangepaste formulier.