

Ontdekzondag 5 februari 2017

Bemoedig elkaar

tekst Jorn Woudt, Buro Dirigo

In verschillende brieven roept Paulus ons op om elkaar te bemoedigen. Daarbij zijn we allemaal nodig. Maar waarom eigenlijk? En hoe werkt dat dan? Dat is het thema van de Ontdekzondag 2017.

Als christen moet je wakker zijn. Maar houden we dat wel vol? Pijn, teleurstellingen, verleiding. Het houdt ons heel gemakkelijk van Jezus af. Of misschien gaat het juist heel gemakkelijk in je leven. Laten we eerlijk zijn: we hebben allemaal bemoediging nodig. We moeten steeds weer aangespoord worden om naar Jezus gaan, zodat we onze redding niet mislopen!

Elkaar op Jezus wijzen, dat is de kern van elkaar bemoedigen. En daar is de gemeente voor. Dat is gemakkelijk als je elkaar toch al aardig vindt. Maar ook als je die ander zelf nooit zou uitkiezen, zijn we aan elkaar gegeven. We zijn samen het lichaam van Christus: lichaamsdelen die elkaar voeden, verstevigen, gezond houden. Zodat het lichaam in z'n geheel gezond blijft.

Maar ... hoe snel ben je geneigd te denken dat de gezonde de zieke moet bemoedigen? Dat de gehandicapte de niet-gehandicapte moet bemoedigen? Paulus vindt van niet. Heb je wel eens bedacht dat het juist heel goed andersom kan zijn? Iemand met een beperking heeft levenservaring die ik het niet heb. Hij of zij heeft geleerd om in geloof een weg te vinden. Hij of zij weet van geduld hebben, van strijd en toch volhouden... waar ik me vaak zo klein in voel. Daarom zijn we allemaal nodig, gezond, ziek, zonder beperking, met beperking, oud, jong.

Bemoedigen kan al heel klein. Een kaartje, een compliment, een gebed. Het dat doet iemand goed.



In de kerk willen we in liefde samenleven, mensen met en zonder zichtbare beperking. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Onder het thema Kijk Zie Ontdek helpt Dit Koningskind kerkelijke gemeenten samen op te trekken. Ieder voorjaar dagen we met de Ontdekzondag kerken uit om echt naar elkaar om te zien. Op 5 februari is de Ontdekzondag 2017, met als thema: Bemoedig elkaar! Ds. Bert Renkema uit Hilversum schreef de preek.

En bemoedigen is niet alleen goede en helpende woorden spreken, het is vooral 'er zijn'. Wat is het geweldig als je naast iemand kan staan en iemand er doorheen kunt helpen. Gewoon door te luisteren, te delen. Wie bemoedig jij vandaag?

Doe mee met de Ontdekzondag! Download de preek, liturgie, werkmateriaal en een video op kijkzieontdek.nl.

Laten we opmerkzaam blijven
en elkaar bemoedigen

Hebreeën 10: 24 en 25, NBV