

# Ondersteuning voor kerken

## Kerk ben je samen

Dat geloven wij. Want God geeft mensen aan elkaar om samen dichterbij Hem te komen. Het maakt niet uit of je een beperking hebt: Hij wil iedereen gebruiken en een plek geven in zijn gemeente.



Helaas voelen veel mensen die te maken hebben met een beperking zich geregeld eenzaam of onbegrepen in de kerk. Ze voelen zich niet veilig om over hun kwetsbaarheid te spreken en denken dat ze geen waardevolle bijdrage leveren. Jongeren vinden soms moeilijk aansluiting bij leeftijdgenoten of voelen zich vanwege hun beperking buitengesloten. Tegelijk merken gemeenteleden die zich inzetten voor iemand met een beperking dat hun inzet niet altijd aansluit bij wat nodig is en tot hun spijt ook niet altijd gewaardeerd wordt.

Samen leven in de kerk is niet altijd eenvoudig. Daarom wendt Dit Koningskind graag haar expertise en kennis over

beperkingen aan om te helpen. Wij zijn er voor iedereen in de kerk met toerusting, advies, voorlichting of anderszins.

### We zijn er voor iedereen in de kerk:

- Ambtsdragers
- Kerkelijk werkers
- Jeugdleiders
- Predikanten
- Gemeenteleden

### U kunt bij ons terecht voor:

- Vragen over pastoraat
- Coaching van jeugdwerkers
- Voorlichting over beperkingen
- Betrekken van mensen
- Netwerkondersteuning

**Doe gerust een beroep op ons!**

[www.ditkoningskind.nl](http://www.ditkoningskind.nl)

[info@ditkoningskind.nl](mailto:info@ditkoningskind.nl)

030-2363788



dit  
Koningskind  
*samen*